

Γεια σας, είμαστε οι ENERBOTS και είμαστε παιδιά του 2ου ΓΕΛ Σπάρτης. Στην αρχή της σχολικής χρονιάς ο κύριος Καναβάρος μας ενημέρωσε για την διεξαγωγή του διαγωνισμού ρομποτικής της First Lego League με θέμα την αποθήκευση, τη μεταφορά και την παραγωγή ενέργειας. Η ανταπόκριση μας ήταν άμεση και έτσι δημιουργήθηκε η ομάδα μας. Ήρθαμε σε επαφή με τον διοργανωτή και τον διευθυντή της βιβλιοθήκης τον κύριο Σαγιάννη, κάναμε την εγραφή, φτιάχαμε την πίστα και έτσι το ταξίδι μας ξεκίνησε. Από τον Οκτώβριο έως και τον Φεβρουάριο κάθε Σαββατοκύρικο και Τετάρτη συγκεντρωνόμασταν στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη και προετοιμαζόμασταν για τον διαγωνισμό. Έπρεπε να κατασκευάσουμε το ρομπότ, να το προγραμματίσουμε και παράλληλα να αναπτύξουμε το innovation project μας. Αντιμετωπίσαμε αρκετές δυσκολίες στόλους τους τομείς. Ας μην ξεχνάμε ότι είμασταν 9 διαφορετικές προσωπικότητες που δεν είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν και δε γνώριζαν καλά ο ένας τον άλλο. Παρόλα αυτά καταφέραμε να συνεργαστούμε, να γίνουμε ομάδα και όλοι ισότιμα μέλη.

Ο καιρός πέρασε και το FLL Πελοπόννησος ήρθε στην πόλη μας. 9 ομάδες ανταγωνι-



ζόμασταν για 3 θέσεις στον πανελλήνιο τελικό στη Θεσσαλονίκη. Το άγχος ήταν αρκετό αλλά ξέραμε ότι έχουμε δουλέψει σκληρά. Καταφέραμε να έχουμε την καλύτερη βαθμολογία στο robot game και να παρουσιάσουμε με επιτυχία το project μας. Και περάσαμε. Είμασταν πολύ περήφανοι για τους εαυτούς μας και η χαρά μας ήταν τεράστια.

Και έτσι αρχίσαμε να δουλεύουμε για τη Θεσσαλονίκη. Σε περιορισμένο χρόνο βελτιώσαμε το ρομπότ μας καθώς και το πρότζεκτ καινοτομίας. Παρά το γεγονός ότι τα πάντα δεν πήγαν σύμφωνα με το σχέδιο ήταν μία αξέχαστη εμπειρία. Καταφέραμε να κάνουμε πράγματα που τη αρχή της χρονιάς μας φαίνονταν αδιανόητα. Συνεργαστήκαμε, είχαμε τις διαφωνίες μας, χορέψαμε, τραγουδήσαμε, είδαμε πόσο μεγάλο είναι το μέλλον της ρομποτικής, κληρήκαμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα του σήμερα μα πάνω από όλα το διασκεδάσαμε. Τον Οκτώβριο είμασταν 9 διαφορετικοί άνθρωποι και τώρα είμαστε μία ενωμένη ομάδα.

Φυσικά τίποτα από όλα δε θα μπορούσε να είχε συμβεί χωρίς την υποστήριξη του καθηγητή και μέντορα μας κύριου Καναβάρου, του μέντορα και διευθυντή της Δημόσιας Κεντρικής



Βιβλιοθήκης Σπάρτη κύριου Σαγιάννη, που όχι μόνο μας παραχωρούσε τον χώρο και τον εξοπλισμό αλλά επίσης ήταν πάντα παρών για να μας συμβουλέψει και να μας βοηθήσει. Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε τη διευθύντρια, τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων και τους καθηγητές του 2ου ΓΕΛ Σπάρτης που μας υποστήριξαν για να μπορέσουμε να προετοιμαστούμε κατάλληλα αλλά και όλους εσάς που μας υποστηρίζετε.